



## Weerterbos

**Vertrekpunt:** Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, Nederweert.

Deze boswandeling over de zandpaden door het Weerterbos begint en eindigt bij de Daatjeshoeve. Het Weerterbos ligt voor een groot deel op het grondgebied van de Limburgse gemeente Nederweert, maar het grenst onder andere aan de Hugterheid in Noord-Brabant. Het gebied bestaat uit natte bossen langs de Oude Graaf, terwijl op de hogere delen van het gebied droge bossen, graslanden en kleine heideveldjes zijn te vinden. Het Weerterbos is een oud bos – niet dat er oude bomen in staan, maar in de zin dat hier sinds mensenheugenis een bos is geweest.

Sinds 2005 lopen in het gebied ook zo'n 25 tot 30 edelherten in het gebied rond; de eigenaar van het Weerterbos, de Stichting Het Limburgs Landschap, wil dit imposante dier opnieuw een leefruimte bieden.

Vanaf de Daatjeshoeve loop je naar rechts in de richting van het bos; op de viersprong sla je links af. Na 70 meter kies je voor het bospad (rechtsaf). Na 150 meter sla je opnieuw links af. Het pad, dat zich met een aantal bochten tussen de bosrand (aan je rechterhand) en de landbouwgronden (aan de linkerkant) verder slingert, blijf je volgen totdat je aan een splitsing komt. Hier sla je scherp rechtsaf, zodat je in noord-westelijke richting loopt. Je wandelt nu door het gebied dat Achterste Banen heet. Na 850 meter kom je aan het bruggetje over de Oude Graaf waar je rechtsaf slaat.

De Oude Graaf is een gegraven sloot, bedoeld voor de afwatering van het gebied. In het bos zie je op veel plaatsen greppels lopen, die ervoor moeten zorgen dat het overtollige water wordt afgevoerd.

Nadat je ruim 100 meter langs de Oude Graaf hebt gelopen sla je linksaf; rechtdoor is trouwens niet toegestaan omdat je dan het stiltegebied zou betreden. Je loopt door totdat je op een viersprong komt; hier sla je rechtsaf. Even verderop, nadat je de houten vlonder bent overgegaan, kom je langs een van de vennen in het Weerterbos.

Voorbij het ven sla je op de T-splitsing linksaf; even verder, op de volgende T-splitsing, sla je rechtsaf. Je loopt nu door tot aan de kruising, waar je rechtsaf slaat. 50 meter verder ga je door het houten hek, dat toegang biedt tot de uitkijktoren. Deze toren staat op de plaats waar een aantal jaren geleden de laatste boerderij in dit gebied stond.

Vanaf de toren heb je uitzicht op het afgerasterde grasland en bosgebied, waar de edelherten verblijven. Als het (over een aantal jaren) lukt om de populatie te laten groeien, zullen de omheiningen worden afgebroken en hebben de dieren het gehele gebied tot hun beschikking.

Vanaf de toren loop je terug naar het hek en volgt dan het smalle pad in noordoostelijke richting. 200 meter verder kom je langs het Grenskerkmonument: een houten kruis met een aantal banken.

Tijdens de Reformatie in de zestiende eeuw werden de noordelijke Nederland grotendeels protestants, terwijl het zuiden rooms bleef. Na de tachtigjarige oorlog kwam het katholieke Brabant onder Nederlands (dus protestants) gezag. De Brabanders mochten hun geloof niet meer openlijk belijden. Voor een mis moesten ze de grens over naar Limburg, dat toen nog deel uitmaakte van het Duitse keizerrijk. Op de plek van het monument, op de grens van Brabant en Limburg, stichtten de Minderbroeders uit Weert destijds een zogenoemde grenskerk.

Vanaf het grenskerkmonument loop je ruim 600 meter verder. Bij de eerstvolgende gelegenheid sla je rechtsaf en loop je in zuidoostelijke richting. Op de T-splitsing, na ruim een kilometer, sla je opnieuw rechtsaf en volgt het pad totdat je weer bij de Daatjeshoeve terugkomt.

